

Cunerakerk weer klaar voor de toekomst

EVERT DAVELAAR

RHENEN | De Cunerakerk in Rhenen is na een grootscheepse restauratie en renovatie klaar voor de toekomst. De glas-in-loodramen zijn gerestaureerd, het overgrote deel van de daklekkages is verholpen. De belangrijkste verandering komt nog: een nieuwe ingang aan de noordkant, die door een glazen corridor met het monument wordt verbonden.

De toren valt buiten de restauratiewerkzaamheden aan de kerk, die is eigendom van de 'burgerlijke' gemeente. Een erfenis uit de Napoleontische tijd, toen vrijwel alle kerktorens eigendom van de gemeente werden, uit strategisch oogpunt.

„De restauratie was hard nodig,” zegt ouderling-kerkrentmeester Henk van Ginkel. „Als het hard regende, liep het water langs de ramen en de muren.” Inmiddels zijn nieuwe, dakgoten geplaatst en blijft het binnen droog.

Het onderhoud van het eeuwenoude gebouw kost handenvol geld. De provincie Utrecht gaf subsidie, de stichting Vrienden van de Cunerakerk en de Rotary deden een duit in het zakje. De twee kringloopwinkels van de Protestantse gemeente Rhenen brachten samen 160.000 euro op, de kerkelijke gemeente betaalde de rest. De totale restauratie kost vier ton.

De nieuwe inrichting – met stoelen in plaats van banken en energiezuinige verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie – biedt meer moge-



▲ Kerkrentmeester Henk van Ginkel in de Cunerakerk. FOTO RAPHAEL DRENT

lijkheden, zegt Van Ginkel. „Er kunnen gemakkelijker concerten worden gehouden, maar ook bijvoorbeeld een informatiemarkt, of een congres. Er komt daarom ook een cateringmeubel, zodat we het publiek van drinken kunnen voorzien.”

Ook de kerkelijke gemeente vaart er wel bij. „Tijdens diensten kunnen

we de stoelen bijvoorbeeld in een halve ronding zetten, zodat mensen elkaar kunnen zien. Dat is veel sfeervoller.”

De belangrijkste verandering is straks de een nieuwe ingang in de eeuwenoude noordmuur, waardoor het mogelijk wordt om door het glas de kerk in te kijken. „Natuurlijk

sleutel je op die manier wel aan een monument, maar door de eeuwen heen werd er regelmatig iets aan de kerk veranderd, aan- of bijgebouwd. „Dat biedt de mogelijkheid om de kerk weer de functie te geven die hij vroeger in de samenleving had, een centrum van geloofsleven en cultuur.”